



LEEFTIJD: 11+

AMSTERDAM : QUERIDO

ISBN 978-90-451-1405-7

FICTIE , 223 P. , GELIJMD

2012 , €14.95

## Rebel met vleugels

### Het verhaal van Icarus

*auteur:* Marcel Roijaards

Kreta: derde millennium voor Christus. Zes vrienden verhalen in een openluchttheater welke avonturen ze hebben beleefd met Icarus. Een waaghals was hij, een optimist in alle omstandigheden.

Icarus wordt verliefd op Ariadne, dochter van koning Minos. Wanneer het meisje wordt opgesloten in een toren van het paleis, kan Icarus de wachters verschalken. Icarus' vader, Daedalus, moet een labyrint ontwerpen voor de Minotaurus. Icarus bedenkt een list om de opgesloten jongens en meisjes te bevrijden en doodt het monster. Hij wordt met zijn vader in het labyrint opgesloten. Op vleugels van vogelveren kunnen ze ontsnappen. Stort Icarus neer of belandt hij in een veld met zonnebloemen?

Theatermaker Roijaards verzint een maffe variant op de oude mythe. Zijn verhaal wemelt van anachronismen: hij geeft zijn personages moderne namen (Kostas, Panos en Matanakis) en hult ze in Romeinse toga's. Op Kreta at men toen geen watermeloen, werd er niet gesurft en vlogen er geen albatrossen.

GRIEKSE MYTHEN

*Gonda Lesaffer*

