

Rebel met vleugels : het verhaal van Icarus

Recensie

In de bekende mythe is Icarus een antiheld die ten gronde gaat aan zijn eigen hoogmoed. Dit boek belicht een andere kant van hem. Als in een Griekse tragedie wordt zijn verhaal in vijf bedrijven in een leeg theater verteld en herbeleefd door leeftijdgenoten die van alles getuige zijn geweest. Gaandeweg schuiven ook anderen aan die de gaten in het verhaal aanvullen. Hun Icarus is een levensgenieter met lef die zonder concessies te doen zijn eigen weg gaat. Daarmee is hij een inspiratiebron voor zijn vrienden die gevangen zitten in een wereld vol regels. De lezer wordt meegezogen in het spannende verhaal waarin de mythen van Icarus en Theseus zijn verweven: in plaats van Theseus is het nu Icarus die verliefd wordt op Ariadne en de minotaurus in het labyrint van koning Minos moet proberen te verslaan. Op belangrijke momenten zorgt het taalgebruik voor een bijna hypnotisch effect. Zo wordt het wonder van de vliegende Icarus versterkt door een opsomming van wat er verder allemaal gebeurde op die 'doodgewone' dag. Prachtige metaforische vertelling over het leven. Vanaf ca. 12 jaar.

Ingeborg Hendriks

